

'La Cassette'

Naast moeilijker te beschrijven geuren zijn er ook bepaalde melodieën en liedjes die tot mijn vroegste en duidelijkste herinneringen behoren en die over de kracht beschikken om mij onverwacht en in een flits emotioneel in de tijd terug te werpen. Vanuit die vaststelling vroeg ik ooit aan medestudenten naar betekenisvolle muziek of liedjes in hun leven.

Van iedereen werd een muzieknummer of -fragment verzameld (via de LP-uitleendienst van de bibliotheek) en op een cassette samengebracht. Die cassette kwam vervolgens in een map met hoofdzakelijk tekeningen terecht die verkocht kon worden om een studiereis met Dan Van Severen naar de Provence te sponsoren. Als ik het me goed herinner; evenveel mappen als deelnemers en van ieder werk (de cassette inbegrepen) dus ook een zekere oplage. De originele cassette werd 'regelmatig' in de toerbus afgespeeld en kreeg een collectief karakter.

Nu een tijdmachine naar een korte maar heftige periode in de lente van 1987. Zouden er nog exemplaren van die tape bestaan en heeft ze nog steeds een verbindende kracht?

Update: bij een beperkte navraag blijkt de cassette, meer dan 30 jaar later, nog steeds heel wat emoties te genereren.



'La Cassette', J.D., 1987
(tape, wrapping paper & rope, 11,5 x 7 x 1,7 cm)

De muzikale keuzes van Geert, Grete, Piet, Mie, Dan (1927 - 2009),
Cederick, Angelique, Erwin, Ann, Peter, Bart, Willem, Dimitri,
Ann, ...